



DEN SISTA PROFETENS LIV

AV
DR. YOUSF ISLAM

ISBN 978-952-5951-20-2



TIDIGA LIV

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskligheten, Profeternas Sigill. Till den enda Guden han kallade – La ilaha illa Allah, Muhammadun Rassulu Allah: det finns ingen Gud jämte Allah, Muhammad är Allahs Budbärare. Detta är Islams liv och budskap.

DEN FÖRÄLDRALÖSA ENSLINGEN

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, den Sista Profeten, föddes i det hårda ökenlandet Arabia nästan 600 år efter Jesus, frid vara över honom, i staden Mekka som ligger i den djupa dalen omgiven av en ridå av bruna och svartspetsiga berg.

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, var föräldralös. Hans far dog innan han föddes. Han växte upp och uppfostrades enligt arabisk sed. När han var sex år dog även hans mor Aminah och han lämnades ensam för att uppfostras av hans farfar ‘Abd al-Muttalib och senare hos hans farbror Abu Talib.

Mekka var en viktig och välkänd stad, huvudsakligen då den Heliga Ka’bah stod där som var det Första Huset som någonsin inrättats för mänskligheten för att förhålliga den enda sanna Guden och byggdes tre tusen år tidigare av Profeten Abraham med hjälp av hans första son Ismael, frid vara över dem. Det var här i öknen och den karga dalen som Abraham, enligt Gudomlig Vilja, bosatte tillsammans med sin fru Hajar och deras barn Ismael. Med tidens gång blev Mekka gradvis en pilgrimsstad och ett blomstrande kultur och handelscentrum, där stora handelskaravaner mellan Syrien i norr och Yemen i söder reste igenom. Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, var en ättling till Abraham genom Ismael och hörde till den ädla och ryktbara familjen Bani Hashim.

Som en herdepojke brukade Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, sköta fåren och getterna runt Mekkas kullar under den heta solen: en välbekand uppgift, verkar det som, för de vars öde är att uppfylla profetrollen

DEN PÅLITLIGE

Som en ung man blev Muhammad känd av alla som Amin "den Pålitliga" för hans ärlighet och ädla karaktär. Hans farbror älskade honom innerligt och skulle senare ta honom på handelsfärder till Syrien. Detta gav Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, tillfället att försörja sig som en köpman.

Han skötte affärer bra. Fastän han var relativt fattig så gjorde Muhammeds uppriktiga och generösa natur honom betrodde och älskad av alla som kände honom.

I Mekka bodde en av de ärofulla av damer: hennes namn var Khadijah. Muhammad, sallā Alla-

hu 'alayhi wa sallam, jobbade för henne och vid tjugofem års ålder så fick han ett indirekt frieri. Fastän hon var äldre och skild två gånger så accepterade Muhammad, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, hennes erbjudande. De gifte sig och levde ett lyckligt liv. Hon födde honom två söner och fyra döttrar. Tyvärr så dog de två sönerna i barndomen; ändå var det ett idealiskt äktenskap och de levde ihop i ett lyckligt perfekt familjeliv.

DEN SVARTA STENEN

Muhammads umgänge och visa råd var mycket eftertraktade. Det sägs att en gång, då det heliga Ka'bah byggdes om efter att en alvarlig översvämning skadat väggarna, uppstod det oenighet mellan Qureish fyra huvudstammarna om vilken stam som skulle få äran att återställa den heliga Svarta Stenen. En sammandrabbning var på väg att uppstå då en av de äldre föreslog en lösning: "Gör den första att gå in genom porten till din domare", sade han. Alla tittade och till deras stora glädje kom Muhammad in. "Det är al-Amin, den Pålitliga", ropade han. Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, såg vad som hände och frågade efter en tygbit. Han lade den Svarta Stenen på tygbiten och sade sedan till varje medlem i de fyra stammarna att hålla

hörnen på tyget och höja Stenen så att han själv kunde lade den på plats. Så han avslutade grälet tillsammans med hotet om krig.

Araberna av hans tid hade många bra kvaliteter. De var modiga, generösa, lojala och ändå var de ofta inblandade i småaktiga fejder, man stred i ändlösa slag sinsemellan och var redo att utgjuta blod över den bräckligaste ursäkten. De hade liten respekt för de svaga, föräldralösa eller änkor och hängav sig ofta i rikligt alkoholbruk och lättsinnighet. Eftersom söner fick en så viktig status så brukade många fäder den onda seden att begrava sina oönskade ofödda döttrar vid födseln. Men i roten av de onda ligger polyteismen.

POLYTEISM OCH IDOLER

Polyteism, kulten där man dyrkar idoler, praktiserades av nästan alla. Den eviga religionen och arvet efter Abraham – dyrkan av en sann Gud – hade begravts och glömts bort med tiden. Genom åren hade 360 idoler och statyer av falska gudar satts upp i och runt den Heliga Ka'bah som dyrkades som herrar och bönemän. Till och med anhängarna till Moses och Jesus hade avvikit från Abrahams universalitet och lärorna av den rena monoteistiska tron och man hade delat upp sig i många separata sekter och stammar.

Men Muhammad, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, var en exceptionell figur. Han deltog inte i något av detta och det. Det blev en vana senare i hans liv att dra sig tillbaka till en isolerad grotta i de närliggande bergen Hira, inte långt från Mekka, för att blotta sitt hjärta och be i jakt på Sanningen. Inget ljud förutom den virvlande vinden funderade han över, i hans ensamhet, universums tecken.

PROFETSKAP

Det bar här, en natt under månaden Ramadan, vid en ålder av 40, som den Allsmäktiga kallade på Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, till Sin tjänst. Denna Natt, känd som Laylat al-Qadr "Allmaktens natt", då Sanningens Ande skulle stiga ned med Guds Dekret och människans Ljus: Koranen. Ett nytt kapitel skulle öppna sig för världen.

GROTTAN

Den vita avtagande månen sken klart när han plötsligt uppfattade en närvaro. Ur nattens stillhet hördes en röst. "Läs!" Muhammad var skakad. "Jag kan inte läsa", svarade han. Marken tycktes darra när rösten upprepade befallningen och insisterade, "Läs!" "Jag kan inte läsa". Han kände sig fryst av rädsla, oförmögen att röra sig. "Läs" befallde den respektgivande rösten igen. "Vad ska jag läsa?" Då släpptes han plötsligen; vid den stunden, upphävdes tid och rum, himmel och jord förenades. Frid – medan mänskligheten stod på tröskeln av en ny gryning.

Iqra' bismi rabbika al-ladhî khalāq khalāqa al- insāna min 'alaqiqra' wa-rabbuka al-akram al-ladhî 'allama bi-al-qalam 'allama 'l-insāna mā lam ya'lam

LÄS! I din Herres namn, Han som har skapat –Skapat Människan av en grodd som sätter sig fast! – LÄS! Din Herre är den Främste Givaren – Som har lärt (människan) pennans (bruk) – Lärt människan vad hon inte visste!

Dessa var de första gyllene verserna i den Ärofulla Koranen. Rösten var Ängeln Gabriels, Trons och Sanningens Ande, som hade sänts till Guds sista Profet. Uppdraget hade bara börjat för Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, Allahs Budbärare – En Barmhärtighet mot Världen.

Profeten Mohammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, hade just mottagit de första orden från Herren på berget Hira. Han rusade ner från berget, hans ansikte sken av svettpärlor och hjärtat dunkade våldsamt. Koranens verser ekade fortfarande i hans själ. Vilken typ av visitation var detta, vilken typ av ord? Han sprang till Khadidja, "Täck mig! Täck mig" Hon tröstade honom varsamt när han förklarade vad som just skett. "Jag är rädd att någonting kommer att hända mig", sade han. "Aldrig! På Allah", sade hans fru troget. "Allah skulle aldrig vanära dig. Du har en god relation med alla dina släktingar, du hjälper de fattiga och behövande, du tjänar dina gäster generöst och bistår de olycksdrabbade som förtjänar"

En tid senare tog Khadidja honom till hennes kusin, en skriftlärdd vid namn Waraqa, som kände till Torahn och Evangeliet väl. Efter att ha beskrivit för honom vad som hade hänt den natten, bekräftade den gamla mannen utan att tveka, att det rent av måste ha varit ett möte med Ärkeängeln Gabriel, som Allah hade sänt till Moses. "Jag önskar att jag hade varit ung och kunde leva på den tid då folk vänder sig till dig", sade den gamla vise mannen. Han visste att Profeten som hade förutsagts i tidigare skrifter hade kommit. Så började kallelse av den Sista Profetens, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, vilket skulle påverka världen för all framtid och inleda en ny tid i historien för människans medvetande och framsteg: Islams födelse.

INGRESSEN

Den första att tro Profeten, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, var hans fru Khadidja, efterföljt inom kort av hans älskade unga kusin ‘Ali, Abu Talibs son, som bodde hos dem. De flesta motsatte sig våldamt men vissa öppnade sina hjärtan och accepterade kallelsen, som Muhammeds närmaste vän och följeslagare, Abu Bakr och hans tjänare Zayd samt andra.

Efter en tid, som uppenbarelserna av Koranen fortsatte, befalldes Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, att offentligt leverera Islams budskap och läsa upp verserna som hade sänts till honom.

HYPERLINK "<http://en.wikipedia.org/wiki/Basmala>" \o "Basmala" Bismillāhi HYPERLINK "<http://en.wikipedia.org/wiki/Ar-Rahman>" \o "Ar-Rahman" r-rahmāni HYPERLINK "<http://en.wikipedia.org/wiki/R-%E1%B8%A4-M>" \o "R-H-M" r-rahīm HYPERLINK "<http://en.wikipedia.org/wiki/Alhamdulillah>" \o "Alhamdulillah" Al hamdu lillāhi rabbi l-‘HYPERLINK "<http://en.wikipedia.org/wiki/Alamin>" \o "Alamin" ‘ālamīn Ar rahmāni r-rahīm HYPERLINK "<http://en.wikipedia.org/wiki/Malik>" \o "Malik" Mālik HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_the_Last_Judgment" \o "Islamic view of the Last Judgment" yawmi d-dīn lyyāka na‘budu wa iyyāka nasta‘īn lhīnā h-‘HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Sirat_al-Mustaqim" \o "Sirat al-Mustaqim" Sirāt al-mustaqīm

Sirāt al-ladīna an‘amta ‘alayhim gayril maḡdūbi ‘alayhim walād dāllīn

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN! Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre Den nåderike, den Barmhärtige Som allsmäktig råder över Domens dag! Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. Led oss på den raka vägen Den väg de vandrar som Du har välsignat med dina gåvor inte de som drabbats av (Din) vrede och inte de som har gått vilse!

En dag klättrade Profeten, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, till toppen av Safa, en liten kulle nära den heliga Ka‘bah och ropade till sina fränder, Qureish folk. När de samlades runt honom frågade de honom vad orsaken var. Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, svarade "Säg mig (O män av Mekka), om jag skulle informera er om att det finns en arme på andra sidan av denna kulle, skulle ni tro mig?" "Ja!" svarade de alla, "för vi litat på dig och vi vet att du aldrig yttrar en lögn". "Så", sade Muhammed, "vet att jag är en varnare och att jag varnar er för stränga straff...Gud har befallt mig att varna er, mina närmaste fränder, att jag inte garanterar er något gott på jorden eller i himlen." När folkmassan hörde detta blev de mållösa. När de stod tysta och stilla under solens hetta, utbrast Abu Lahab, Profetens farbror slutligen "Må du förgås!" Alla vände ryggen till och skingrades, Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, lämnades stående ensam.

FÖRKASTELSE

Folket i Mekka lyssnade på dessa nya ord som uppmanade dem att buga för Allah och gå in i religionen med kärleksfull underkastelse – Islam. Men snart blev det skarpt uppdelade. Många började förkasta den bländande sanningen. Efter att ha känt Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, i årtal som den vänligaste och frommaste så började de förolämpa honom och förlöjliga honom samt även kalla honom galen. Även med alla smädelser slungande över honom så sade han aldrig ett ont ord i gengäld. Han brukade säga, "Han som tror på Allah och den Sista Dagen bör vara god mot sina gäster. Han som tror på Allah och den Sista Dagen bör hedra sin granne. Och han som tror på Allah och den Sista Dagen bör säga det som är gott eller hålla tyst."

Inget skulle avskräcka honom. Han fortsatte tålmodigt att bjuda in stadens folk till det som blev Islams första pelare: att vittna om att det inte fanns någon gud värdig att dyrka förutom Allah, och att han, Muhammed, var Allahs budbärare. Ju mer han uppmanade dem att underkasta sig till den enda Guden, ju mer uppretade blev stamhövdingarna. "Vad!" sade de, "Han gör alla gu-

dar till en Gud? Det är högst märkligt!" Något som var ännu konstigare för dem var att dessa nya ord – Koranens avsnitt – kom från en man som de visste var olärd. Aldrig hade Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, lärt sig att läsa eller skriva, en färdighet som vara något att göra anspråk på bland dåtidens Araber. Så hur kunde dessa ord, så makalösa i sin skönhet och artikulation, komma från honom?

Qul huwa Allah-u ahad Allah-u s-samad Lam yalid wa lam yuulad Wa lamyakun lahu kufuwan ahad

SÄG: Han är Gud En Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, Och ingen finns som kan liknas vid Honom.

Stamhövdingarna i Qureish, den mest inflytelserika stammen i Mekka, blev mer och mer uppretade. Men vid ett av deras rådmöten, beslutade de att fråga Profetens farbror och förmyndare, Abu Talib, att medla, för att försöka stoppa honom från att uppmana folk att gå ifrån sina seder och deras förfäders religion.

Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, blev känslomässigt rörd när han hörde detta, eftersom han kände kärlek och tillgivenhet till sin kära farbror, men hans svar var lugnt och tydligt. "Av Allah! Om de placerade solen i min högra hand och månen i min vänstra så skulle jag aldrig överge denna kurs tills Allah gör den segerrik eller jag däri dör"

Långsamt, en och en, växte antalet Muslimer, under ledning av den älskade Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam. Denna första ädla grupp av troende följde rättfärdighetens och underkastelsens väg. Deras kärlek för Sanningen sken och belyste dåtidens tråkiga hedendom samhälle. Jagandet efter världsliga vinningar – huvudmålet med det jordiska livet och ambitioner – undveks till förmån för jakten efter Ljus och visdom. "Den som följer en väg för att söka kunskap däri", sade Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, "Allah kommer underlätta för honom vägen till Paradiset"

Redan från början blev Muslimer utsatta för förföljelse. De som var fattiga, hade små medel och ingen position led mest. De hånades och skrattades åt, men när förlöjliganden misslyckades, tillgrep de icke troende fysiska attacker och plåga. Stenar och smuts kastades mot dem. Några hundra Muslimer tilläts att lämna Mekka, lämna deras hem och söka tillflykt i närbelägna Abessinien, ett Kristet land.

För de som stannade kvar, stegrades förföljelsen. Bilal, en svart Abessinsk slav som accepterade Islam, lades utsträckt på den brännande sanden på befallning av sin brutala ägare, medan stora tunga stenar placerades på hans bröst. "Var är din Gud nu?" sade de icke troende hånande, men ingen tortyr kunde skaka hans tro. De troende skulle aldrig ge upp Islam.

BOJKOTT

Så en ny taktik antogs av Mekkas hövdingar. Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, och hans följeslagare avhystes och tvingades bo i en instängd del av staden. Ingen proviant tilläts nå in till dem och de tvingades genomgå långa plågsamma perioder utan mat eller vatten, inte äta på dagar eller till och med veckor i sträck. Denna bojkott började i det sjunde året efter begynnelsen av den Koraniska uppenbarelsen och varade i tre långa år, men genom Allahs Nåd, kunde några godhjärtade bland förföljarna inte tolerera bestraffningen längre. Deras vilja mjukades snart gradvis och förbudet hävdades till slut. Återigen kunde folket följa och lyssna på Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam.

Han var den stiligaste av män, mediumlängd, svart hår och skägg. Hans tänder sken bländande vita när han log. Men det var hans karaktär och perfekta uppförande som gjorde störst intryck. Hans ord var alltid fulla av vägledning och visdom. Sedvänjorna och traditionerna för stamsamhället i Arabien skakades och omarbetades av den extraordinära andan av hans läror. Han sade "Stöd din broder, även om han gör fel eller om han har förorättats." En man frågade, "O Allahs Budbärare! Jag kan hjälpa honom om han har förorättats, men hur kan jag stödja honom om han gör fel?" Han sade, "Förhindra honom från att göra fel: det är så du stödjer honom."

Muhammets välvilja och barmhärtiga natur var även den oöverträffbar. Ofta när han passerade en grupp med barn, strök han sin hand tillgivet över deras huvuden och ibland kunde han även gå med i oskyldiga lekar. Han sade, "För Allah fanns det ett hundra barmhärtigheter, av vilken en sänts ner bland Anden, mänskligheten, vilddjur, fåglar och insekter. Genom den lutar de mot varandra, genom den visar de barmhärtighet mot varandra och genom den visar de tillgivenhet till sina yngre. Och Allah har reserverat Sig själv nittionio barmhärtigheter som med vilka Han kommer att visa barmhärtighet till Sina tjänare på Domens Dag"

Han gav en speciell plats till kvinnan. I ett slag lyfte Islam upp dem till en position som var otänkbar i dåtidens samhälle och garanterade dem fri- och rättigheter som inte kunde motsvaras någonstans. Paradiset ligger vid moderns fötter sade han. Men majoriteten envisades ännu med sina okunniga sätt och fortsatte att förkasta honom.

DEN NATTLIGA RESAN

Det var under det tionde året i uppdraget som Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, skulle erfara hans livs största sorg. Hans farbror Abu Talib, som fram till dess hade försett honom med välbehövligt familjebeskydd och stöd, dog. Detta följdes snart efter med hans älskade fru Khadijäs död. Att lägga till hans sorg så hade folket i Ta'if, till vem han hade rest för att förmedla sitt budskap om Islam, hade skoningslöst förkastat honom och skickat råskinn att kasta stenar så att hans kropp strömmade med blod. Det var i denna förödande och svåra stund som Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, skulle få en av de största och mest upplyftande utmärkelser av Allah, förhårligad och upphöjd är Han. Detta var den mirakulösa Natliga Resan.

På den speciella natten, kom Ängeln Gabriel till Muhammed sallā Allahu 'alayhi wa sallam, och väckte honom från sin sömn. Gabriel bad honom då att bestiga vad som såg ut som en bländande vit varelse vid namn al-Buraq. Snart med blixtrande fart transporterades Muhammed till al-Masjid al-Aqsa, den avlägsna platsen för bön i Jerusalem. Där på den välsignade platsen, i hjärtat av Jerusalem, möttes Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam,

av ett sällskap av tidiga profeter som samlats bakom honom när han ledde dem i Bön. Därifrån tog Gabriel honom och de steg upp genom de sju himlarna för att bevittna universums osedda mysterier och några av de största tecknen på Allah.

Enligt Traditionen, sade Profeten, "När jag trädde in i den lägsta himlen, såg jag en man sittande där med mäns och kvinnors ande passerande framför honom. Till en till höger så log han och sade "en god ande från en god kropp," och till en annan till vänster skulle han rynka på pannan och säga "En dålig ande från en från en dålig kropp." Jag sade "Vem är det här, O Gabriel?" Han svarade, "Detta är Adam och personerna till höger och vänster är hans avkommor. De till höger är Paradisets folk och de till vänster är Helveteseldens folk."

Sedan steg Gabriel upp med Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, genom varje påföljande himmel och mötte olika profeter i resan: Jesus, Johannes, Josef, Aron, Moses (frid vare med dem alla), tills de slutligen nådde den sjunde himlen. Där satt en man på en tron vid porten av den odödliga herrgården. "aldrig har jag sett en man mer lik mig själv," sade Profeten, sallā Allahu

'alayhi wa sallam. "Detta var min fader Abraham..." då framträdde Gabriel för Profeten, sallā Alla-hu 'alayhi wa sallam, i hela hans änglalika sken och prakt.

De hade nått Lotusträdet vid den yttersta gränsen, Sidrat al-Muntaha beslöjade med mystiska färger, outtömligt obeskrivbara.

Ma kathaba alfu-adu maraa
Afatumaroonahu AAala mayara
Walaqad raahu nazlatan okhra
AAinda sidrati almuntaha
AAindaha jannatu alma/wa
Ith yaghsha alssidratama yaghsha
Ma zagha albasaru wamatagha
Laqad raa min ayatirabbihī alkubra

Hjärtat tog inte mist på vad han såg:
Ifrågasätter ni att han såg detta som han såg?
Ja, han såg honom ännu en gång
Vid lotusträdet (nära) den yttersta gränsen,
Intill (den ljuvliga) vilans lustgård;
Och lotusträdet badade (i ett bländande ljus).
Han tog inte sina ögon (från synen) och inte heller försökte han se mer än vad han såg;
Han fick ju se några av sin Herres största tecken



MIGRATION

Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, hade skjutit till toppen av Gudomlig höjd. Det var på denna natt av högsta andlig och kroppslig upphöjning då han från Allah den Allsmåktige tog emot den andra ädla av Islams Pelare: de fem dagliga bönerna och det som inte någonsin någon tidigare Profet hade mottagit förut – hela världen gjordes till en plats för prostration och bön för Muslimer. Detta var al-Isra’ wa al-Mi’raj, Den Natliga Resan och Uppstigningen. Vid sin återkomst följande morgon, efter att ha hört om denna mirakulösa resa, jublade de icke-troende på möjligheten att skoja och håna Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, ännu mer. De hade kallat honom galning, en siare, en poet och nu en lögnare. Förföljelsen ökade och livet blev outhärdligt för Profeten, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, och hans följeslagare. De var ständigt i fara och därför förberedde de att i tysthet lämna Mekka.

AL-MADINAH

En delegation av de som hade tagit emot Islam från staden Yathrib, två hundra femtio engelska mil bort, erbjöd sina hem och välkomnade alla Muslimer att bo i säkerheten av deras stad. De ville särskilt att Profeten skulle bringa fred till deras stad som var söndersliten av stamfejder och oroligheter.

Profeten, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, accepterade. Detta skulle bli Hijrah, Migrationen. Vändpunkten i Islamsk historia, varifrån datumet i den Islamska kalendern började: födelsen av den första Islamska Staten; och sålunda kom Yathrib att kallas för "Profetens Stad" – Madinat al-Nabi.

Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, Allahs Budbärare, hade efter 13 år av inbjudande av Islam och efter att ha lidit av bitter förföljelse av de hedniska Araberna, lämnat Mekka tillsammans med en liten grupp Muslimer och migrerade dit de hade erbjudits frid och säkerhet i staden Medina. Så började stora fasen i Profetens, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, uppdrag och liv.

DEN FÖRSTA KONSTITUTIONEN

I Medina blev Profeten, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, Stadsöverhuvud. Därifrån skulle Islam blomstra. En ny lysande och rättvis social ordning föddes. Dess bas var moskén. Här formades även Islams vision för fred mellan alla världens människor, alla religioner och raser i vad som skulle bli den första Konstitutionen och Stadgan över Mänskliga Fri- och Rättigheter någonsin. Den garanterade varje medborgares Frihet, Säkerhet och Rättvisa:

Samvetsfrihet och religionsfrihet för Muslimer såväl som icke- Muslimer likaså. Säkerhet och skydd från alla yttre hot och attacker. Rättvisa och förbud mot all brottlighet och omoraliska utövningar.

Wa al-ladhina amanu wa hajarū wa jahadu fi sabbli Allahi wa al-ladhuna awaw wa nasaru ula’ika humu al-mu’minuna haqqan, lahum maghfiratun wa rizqun karim.

Och de som har antagit tron och utvandrat från onskans rike och strävar och kämpar frö Guds sak, och de som har gett (utvandrarerna) husrum och hjälp – de är de verkligt sanna troende. (Gud) skall förlåta dem (deras synder) och frikostigt sörja för deras behov.

Välgörenhet var ett av huvuddragen i detta nya samhälle; girighet och egoism blev främlingar och ersattes med medlidande och omsorg för alla levande ting. Profeten, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, sade att skipa rättvisa mellan två människor är välgörenhet; och hjälpa en man upp på sitt djur och lyfta hans bagage är en välgörenhet; och att ta bort det som är en olägenhet för en man (som en taggar och stenar) är välgörenhet; och ett leende till din broder är välgörenhet.

En gång kom en man fram till Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, och bad honom om några får. Det fanns ett stort antal som betade mellan de två kullarna, så han gav order om att alla skulle ges till honom. När mannen återvände till sin by sade han, "O folk, omfamna Islam, för av Allah, Muhammed ger så mycket, han räds inte fattigdom"

Här i Medina fastställdes ytterligare två viktiga Pelare av Islam. Muslimer beordrades att betala Zakat, förmögenhetsskatten som skulle hjälpa de fattiga och behövande samt Fastande i månaden Ramadan. Under den här perioden gifte Profeten, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, om sig. Många hade friat till honom men bortsett från ‘A’ishah, dotter till Abu Bakr, var hans fruar till huvuddelen änkor till Muslimer som hade dödats eller blivit till martyrer. Likväl så hade han alltid en speciell plats och minne i hjärtat för Khadijah, hans första fru och älskade partner.

BOKENS FOLK

Området runt Medina befolkades även av ett antal Judiska stammar. Muslimerna kände redan ett nära släktskap med dessa "Bokens Folk", eftersom Profetens ankomst hade förutsagts i Toran. Gud hade sagt till Moses:

En Profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befäller honom.

Vem Femte Moseboken var bröderna av Israels söner om inte Ismaels söner? Vem annars kunde ha varit lik Profeten Moses. Vem var mer lik honom än Profeten Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam? Och enligt Jesus uttalande så uppfylldes även profetian:

Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er... Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske...

Fram till nu hade Muslimer till och med bett böner åt samma håll som Bokens Folk, mot den Heliga Staden Jerusalem.

De troende beordrades nu att vända sig för bön mot den Heliga Mosken i Mekka – Ka’bah. Denna historiska förändring i böneriktningen symboliserade åtskillnaden och äran som gavs till den nya Muslimska Ummen. Eftersom Muslimerna återvände till den ursprungliga tron från Abraham så vände man sig i bön mot Allahs första Hus.

TILLÅTELSE ATT KÄMPA

Förutom Bokens Folk var även Mekkas hövdingar missnöjda. De var också beslutsamma att

utplåna den nya Muslimska gemenskapen och planerade att attackera Medina. Men nu efter år av förföljelse och tortyr så gavs tillstånd av Allah till Muslimer att försvara sig själv.

UHINA li-l-ladhina yuqatuna bi- annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim la-Qadir

TILLÅTELSE (att kämpa) har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs – och Gud har makt att ge dem stöd.

SLAGET VID BADR

Resultatet var Slaget vid Badr i det andra året efter Hijrah i Ramadan månaden. Mekkas arme attackerade med ett tusen män, och var tre gånger så stor som den lilla Muslimska armén. Men genom Allahs Vilja blev det en spektakulär seger för Muslimerna. Några av de stamhövdingar som lett förföljelsen av Muslimerna dödades. Andra togs till fånga för att sedan frigges mot lösen-summa. För första gången i historien blev krigsfångar matade och skyddade som sina tillfångatagare och behandlade humanitärt. Detta slag var en vändpunkt – styrkan och modet i de Troende chockade Mekkaborna och deras allierade men de var ändå fast beslutna att förgöra Islam. I slaget efter slag bevisade Muslimerna att de kunde motstå alla attacker. Efter att de troende lyckats fly med nöd och näppe

i Slaget vid Uhud det följande året så planerade Qureish-stammen att en gång för alla

anfälla och förgöra Muslimerna. De gick samman med vissa beduinska och Judiska stammar samt Hycklare inifrån självaste Medina. Det femte året av Hijrah marcherade en styrka på mer än tiotusen man mot Medina. Men Muslimerna var redo: på inrådan från Persen Salman hade de förberett att försvara sig genom att gräva ett system av breda diken runt staden. Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, deltog och medan de grävde sjöng de refrängen:

Allahumma law la Anta ma-ih-tadayna Wa ma tasaddaqa wa la sallayana ya RabbAllahumma law la Anta ma-ih-tadayna Wa ma tasaddaqa wa la sallayna ya RabbFa-anzili al-sakinata 'alayna ya Rabb Wa thabbiti al-aqdam i laqayna Allahumma law la anta ma-ih-tadayna... Sahih al Bukhari, volym 5 Kapitel 28, sid 300

HUDAYBIYYAH-FÖRDRAGET

Efter en månadslång belägring och oförmögenheten att penetrera det Muslimska försvaret så blev den hedniska armén otålig. Gradvis så började det sprida sig misstro bland de allierade styrkorna. Eftersom man grälade sinsemellan och led av svåra väderförhållanden packade man tillslut ihop sina tält och drog sig tillbaka. Det här var en stor seger för Islam. Medina attackerades aldrig mer. I de följande åren, det sjätte efter Hijrah,

införde man vapenvila mellan Mekka-borna och Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam. Trots att villkoren tyngde hårt på Qureish-sidan så blev det ännu en triumf för Islam och kom att kallas Hudaybiyyah-Fördraget. Fredsperioden som följde gav många icke-Muslimer chansen att själva se välsignelsen i den Islamska livsstilen. Som ett resultat av detta kom ett enormt antal Mekka-bor och stammar att omfamna Islam.

En dag kom en man, med rufsigt hår, från en avlägsen region till Allahs Budbärare för att fråga om Islam. Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, sade "Du måste ge bön fem gånger på en dag och natt." Mannen frågade, "Är det fler än så?" Profeten svarade, "Nej, men om du vill ge extra bön så får du." Han fortsatte, "Du måste fasta under dagsljustimmarna i månaden Ramadan."

Mannen frågade, "Är det mer fastande?" Han svarade, "Nej, men om du vill ge extra fasta så får du." Sedan fortsatte Profeten med att säga, "Du måste betala Zakat (obligatorisk välgörenhet)." Mannen frågade, "Är det något mer än Zakat för mig att betala?" Allahs Budärare, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, sade, "Nej, om du inte vill ge allmosor själv." Vid den tidpunkten sade han, "Vid Allah! Jag kommer varken göra mer eller mindre än det här." Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, anmärkte, "Om det är riktigt som han säger så kommer du att lyckas "

ERÖVRING AV MEKKA

MEKKA ÖPPNAS

Under tiden i Arabien växte Islams styrka snabbt. Två år efter vapenvilan med Mekka-borna och efter att dess villkor upprepade gånger hade kränkts av Qureish så beslutade Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, att marschera till Mekka med en arme på omkring tiotusen. Det som hände kom att bli ett underverk och en milstolpe i den religiösa erövringens historia. Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, erövrade staden utan att knappt något blod spilldes. Han red genom porten sittande på en kamel med huvudet böjt i ödmjukhet – samtidigt som alla hans fiender darrande tittade på.

Men till deras häpnad fortsatte han att förlåta alla de som fram till dess hade varit Islams bittra fiender och aviserade en allmän amnesti. Det här var Segerns Dag och det slutliga kapitlet i Profetens liv skulle just börja.

Erövringen av Mekka var över. Islams fiender hade kapitulerat och blev vänligt förlåtna. Efter att ha vittnat om Profetens, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, barmhärtiga beteende och karaktär så accepterade folket i Mekka frivilligt Islam. Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, gick in på den Heliga Platsen av Ka'bah. Där stod alla de 360 idolerna och stenarna, de falska gudarna som Araberna hade bugat för och

dyrkat i så länge. En och en, på order av Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, krossades idolerna i bitar och således raderades slutligen symbolerna för idoldyrkan från den Arabiska halvön.

Äntligen hade detta Hus, den heliga Ka'bah, som uppfördes av den ädla Profeten Abraham och hans första son Ismael renats och överlåtits till dyrkan för den enda Guden, Allah, Världens Herre.

HUWA al-Ihadi arsalahu Rasulahu bi-alhuda wa dini al-haqqi li-yuzhirahu 'ala al-dini kullihi wa law kariha al-mushrikun.

Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledning och (för att kunna) den sanna tron som skall föras till seger över all (annan form av) gudstro, hur förhålligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.

Det var tjugoett år sedan Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, hade kallat mänskligheten till att erkänna den Enda Överlägsna Guden och den Koraniska uppenbarelsen hade börjat. Nu närmade sig Muhammeds uppdrag sitt slut.

Han stannade i Medina som blev den Muslimska världens huvudstad. Delegater från hela Arabien kom för att ta emot Islam från Profetens, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, händer. Dessutom skickade han grupper av troende till olika provinser och länder,

för att bjuda in dem att omfamna Islam. Även med Arabiens alla länder och dess omgivande

marker till sitt förfogande så fortsatte han att leva som en ödmjuk tjänare till Allah. Han brukade laga sina egna sandaler, sy sina kläder och tjäna sin familj som vilken vanlig man som helst.

AVSKEDSPILGRIMSFÄRD

Det var i det sjunde århundradet, tio år efter Hijrah, som Profeten närmade sig slutet på sitt liv på jorden. Det var året då han utförde Hajj, Pilgrimsfärden, den femte och den sista av Islams pelare. Under den stekande solen, på 'Arafats slätter framförde Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, sin sista predikan:

”O människor, lyssna noga på mig, för jag vet inte om jag efter detta år, kommer att vara ibland er mer. O människor! Era liv och egendom är okränkbara till det att ni möter er Herre, det samma gäller denna heliga plats, denna heliga dag, och denna heliga månad. Kom ihåg att ni kommer möta er Herre och svara för era handlingar. Så var uppmärksam. Den som förvaltar någons egendom, låt honom återlämna det till dess rättmätiga ägare. All ränta avskaffas; ditt kapital är dock ditt att behålla; skada ingen så ska ingen skada er... Allt blodspill från den okunniga hedniska tiden kommer att lämnas bakom utan att hämnas... O människor! Djävulen har gett upp allt hopp om att dyrkas i ert land. Likväl kommare han att försöka att missleda er. Akta er därför för honom för er religions säkerhet...

Tiderna har förändrats och det är som den dagen Gud skapade himlarna och jorden. Antalet månader är tolv, fyra av dem är heliga då krig och stridande är förbjudna... Ni kan begära vissa rättigheter av era hustrur, men de kan också begära vissa rättigheter av er. Det är er rättighet att de inte fraterniserar med någon som ni samtycker med. Men om de fogar sig efter era rättigheter så har de rätten att utfodras och beklädas i vänlighet. Behandla din kvinna väl och var snälla mot dem eftersom de är era partners och engagerade medhjälpare...

”Till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker”. (sura 30 Al-rum 21)

Du har tagit dem endast som ett förtroende från Allah och du har deras njutning bara genom Hans tillåtelse. Så lystna på mig med allvar, O människor! och grunda väl. Jag lämnar efter mig två saker: Koranen och mitt exempel (Sunnā). Om du efterföljer dem så kommer du inte att gå vilse. O människor! Lyssna på mina ord. Ni vet att varje muslim är som en bror för varje annan muslim och alla Muslimer utgör ett broderskap. Det är bara tillåtet att ta från en broder vad han erbjuder dig frivilligt, så gör inte fel själv.” Profeten, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, vände sig mot himlarna och sade:

”O Allah, du är mitt vittne på att jag har överfört Ditt budskap till Ditt folk.” Det var då några av Koranens sista ord avslöjades: Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.

PROFETENS DÖD

Ett par månader efter, vid 63 års ålder så tog Allah den Allsmäktige tillbaka hans själ. Profeten Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, avled i sitt hem i Medina och lämnade efter sig ett litet antal ägodelar, med hela världen för sina fötter men inte en dinar för sitt namn. Ändå så lever hans budskaps anda lika tydligt och levande kvar än idag som när det först uppenbarades – den mannen kan bevittna miraklet av sitt liv och uppdrag, skönheten och fulländningen av sitt kall.

LA ILAHA ILLA ALLAH. MUHAMMADUN RASULU ALLAH.

Det finns ingen Gud jämte Allah. Muhammed är Allahs budbärare Allah salla Allahu "alayhi wa sallam

Tämä tarkoittaa sitä, että toisen voi asettaa toista ylemmäksi vain jumalatietysoisuuden, luonteen puhtauden ja korkean moraalien pohjalta, ei värin, rodun, kielen tai kansallisuuden. Ihmiset eivät siksi ole oikeutettuja pitämään itseään toisia ylempinä. Oikeamielisellä ei myöskään ole mitään etuoikeuksia toisiin nähden.

Tästä on esimerkki eräässä Profeetan (Jumalan siunaukset ja rauha hänelle) sanonnasta: "Yhdelläkään arabilla ei ole ylempää asemaa ei-arabiin nähden, eikä yhdelläkään ei-arabilla ole mitään ylemyyttä värillisiin nähden tai värillisillä valkoisiin nähden. Te olette kaikki Aadamin lapsia ja Adam luotiin savesta."

(Bayhaqi ja Bazzaz). Näin islam vakiinnutti tasavertaisuuden periaatteen koko ihmiskuntaan nähden ja vei pohjan pois kaikelta värin, rodun, kielen tai kansallisuuden mukaan tapahtuvalta erottelulta.

Islamin mukaan Jumala on antanut ihmisille tasavertaisuuden syntymälahjaksi. Yhtäkään ihmistä ei saisi sortaa hänen ihonvärisä, syntymäpaikkansa, rotunsa, syntymämaansa tai kansallisuutensa tähden.

Malcom X, afroamerikkalainen johtaja Amerikassa (k. 1965), julisti kerran katkerana taistelun Amerikan valkoisia vastaan voittaakseen värillisille amerikkalaisille kansalaisoikeudet. Mutta pyhiinvaellusmatkallaan Mekassa hän näki kuinka Aasian, Afrikan, Euroopan ja Amerikan muslimit kiiruhtivat samanlaiseen vaatteeseen pukeutuneina kohti Kaabaa ja rukoilivat siellä rinnakkain. Näin hän huomasi, että tämä oli väri- ja rotuongelman ratkaisu eikä se miten hän oli Amerikassa toiminut. Monet ei-islamilaiset ajattelijat myöntävät nyt avoimesti, että yksikään muu uskonto ei ole ratkaissut tätä ongelmaa yhtä menestyksekkäästi kuin islam.

8. Oikeus tehdä yhteistyötä ja oikeus siitä kieltäytymiseen

Islam on määrännyt erityisen tärkeän ja yleismaailmallisesti pätevän yleisen säännön. Pyhä Koraani sanoo:

"Auttakaa toisianne hyvyteen ja hurskauden noudattamiseen. Älkää tukeko toisianne synnissä ja rikkomuksissa." (5:2).

Tämä tarkoittaa sitä, että ansiokasta ja oikeamielistä työtä tekevällä ihmisellä on oikeus odottaa tukea ja aktiivista yhteistyötä muslimeilta asuinseudusta riippumatta. Mutta se, joka on paheelinen, väkivaltainen ja riidanhaluinen ei ole oikeutettu saamaan tukeamme ja apuamme, vaikka hän olisi lähin sukulaisemme tai naapurimme, rodun, maan, kielen tai kansalaisuuden nimessä, eikä hänen tule odottaa, että muslimit olisivat yhteistyössä hänen kanssaan. Ilkeä ja paheelinen ihminen voi olla oma veljemme, mutta hän ei ole yksi meistä, eikä hän voi saada apua ja tukea meiltä ennen kuin hän katuu tekojaan. Toisaalta muslimit ovat myös islamiin kuulumattomien hyveellisten ja oikeamielisten ihmisten tovereita ja tukijoita ja toivovat heille hyvää.

Uttalanden av Profeten

Det här tecknet representerar hälsningsfrasen sallā Allahu 'alayhi wa sallam som vanligtvis uttalas efter Profetens namn och betyder: Guds Frid och Välsignelse vare med honom.

TRO

Tro består av mer än sextion udda grenar och Haya (anspråkslöshet) är en gren för tro.

KUNSKAP

Män är gruvor, som gruvor av guld och silver, det bästa av dem i okunnighetens dagar är det bästa av dem i Islam när de har förstått (religionen)

HÅGKOMST

Ett exempel på den som kommer ihåg sin Herre (Allah) i jämförelse med den som inte kommer ihåg sin Herre är förhållandet mellan levande och död.

BÖN

Om det fanns en flod framför dörren hos någon av er och han tog ett bad i den fem gånger om dagen, skulle du säga att det kunde finnas någon smuts kvar på honom?" De sade, "inte ett spår av smuts skulle finnas kvar." Profeten (symbol) tillade, "Det är exemplet på de fem bönerna med vilka Allah upphäver onda gärningar."

FÖRTJÄNSTER

"Ingen har någonsin ätit en bättre måltid än den han har förtjänat genom eget arbete"

GENEROSITET

"Allah den Högste sade: "Ge O son av Adam och (Jag) ska ge dig"

GIFTERMÅL

"När en man gifter sig har han fullbordat halva religionen; så låt honom frukta Allah beträffande den återstående halvan"

UPPFÖRANDE

”säkerligen är den mest perfekta troende den som är bäst av dem i uppförande och mest älskvärd mot sin familj”

FÖRÄLDRAR

”Låt hans näsa gnuggas i smutsen, låt hans näsa gnuggas i smutsen!” Sades det, O Allahs Budbärare, vem är han? ”han som inte ser någon av sina föräldrar under deras gamla ålder eller båda av dem, men han kommer inte till Paradiset”

DÖMANDE

”En domare ska inte döma mellan två personer medan han är arg”

BESÖKA DE SJUKA

”Sannerligen, Allah, den Upphöjda och Underbara, kommer säga på Domens Dag: O son av Adam, jag var sjuk men du besökte Mig inte. Han kommer att säga: O min Herre, hur skulle jag kunna besöka Dig när du är världarnas Herre? Därpå kommer Han säga: Visste du inte att en viss tjänare till Mig var sjuk men du besökte honom inte, du hade funnit Mig bredvid honom.”

MILDHET

”Han som är berövad på mildhet är berövad på godhet”

BARMHÄRTIGHET

”Den som inte är barmhärtig mot andra kommer inte behandlas med barmhärtighet”

VREDE

”En man bönfall Profeten, Ge mig råd! Sade han, ”Bli inte arg.” Mannen frågade igen och igen och Profeten sade i varje fall, ”Bli inte arg”

FÖRTROENDE

”Sjuttiotusen av mina Ummah (folk) skulle släppas in i Paradiset emot i Paradiset utan att behöva avlägga räkenskap.” De sade, ” Vilka skulle det vara O Allahs Budbärare?” Han sade, ”De som inte söker behandling genom Ruqya(trolldom), inte heller de som tar omen eller kauteriserar utan förlitar sig på deras Herre.”

KORANEN

”De bästa av er är de som lär Koranen och lär ut den”

ÖDET

”Profeten ritade en ruta och ritade sedan en linje i mitten av den vilken sträckte sig utanför den;

sedan ritade han flera små linjer knutna till mittenlinjen och sade, "Det här är en människa, och det här (rutan) är hans liv som omgiver honom, och den här (linjen) som sträcker sig bortom är hoppet, och dessa små linjer är problemen han konfronteras med; om en inte träffade honom så skulle en annan ta över honom, och om de andra inte träffade honom så skulle en annan ta över honom"

NOTER

Denna hälsningsfras framförs vanligtvis efter Profeten Muhammeds namn och vanligtvis översatt till svenska med "Guds frid och välsignelser vare med honom" eller förkortad SAW.

Namnet för Allah på Arabiska kan översättas direkt till "Gud". Det är också det mest konsekventa namn som hänvisar till Universums odelbara Härskare. Samma namn användes av Jesus, som på Arameiska hänvisar till Alaha. Även i den Arabiska Bibeln så är namnet Gud alltid Allah.

Enligt historiker var Ka'bah faktiskt byggt av Adam sedan ombyggd av Abraham. Lärda har beräknat att ombyggnaden måste ha ägt rum när Ismael var en ung man (Surah al-Baqarah (2):127). Enligt Fösta Moseboken var Abraham 86 år när Ismael föddes år 1932 f.Kr. Således är det hänvisade datumet här ungefär två och ett halvt tusen år innan Muhammeds, sallā Allahu ʿalayhi wa sallam, födelse år 572 f.v.t – i det tredje årtusendet före Hijrah.

Qasim, Zaynab, Ruqayyah, Umm Kulthum, Fatimah, och 'Abd Allah

Ibn Ishaq, "The Life of Muhammad", Oxford Universitetet Press (1978) sid.86.

Många av de falska gudar gavs kvinnliga namn som al-Lat, Manat, al-'Uzza. Några hade namnen efter fromma folk av Noa som Wadd, Suwa, Yaghuth och Nasr som trotsades och idoliserades många år efter deras död: Sahih al-Bukhari volym 6 kapitel 322 sid414-415.

Denna incident nämns i samlingarna av Profetens, sallā Allahu ʿalayhi wa sallam, Hadith (uttalanden), e.g. i Sahih al-Bukhari volym 1. Orden "Ma ana bi-qarī" kan betyda "Vad ska jag läsa/läsa upp eller alternativt "Jag är inte en läsare/uppläsare".

Sura al'alaq (96): 1-5.

Sahih al-Bukhari, volym 1 KAPITEL 1 sid4.

Ibid

Sura al-Fatihah (1):1-7

Han gavs namnet Abu Lahab (lit. Father of Flame) efter uppenbarelsen av Surah al-Lahab (111) följt av denna incident.

Bukhari, volym 8 KAPITEL 31 p29.

NOTER

Sura Sad (38):5

Sura al- Ikhlas (112): 1-4 Ibn Ishaq, "The Life of Muhammad", sid119

Sahih Muslim, volym 4 NO. 6518.

I Abbessinien (dagens Etiopien) levde en rättvis och tolerant kung som erbjöd Muslimerna en fristad under det 5e året av Muhammeds uppdrag, sallā Allahu ʿalayhi wa sallam, Ibn Ishaq, "The

Life of Muhammed” sid146.

Sahih al-Bukhari, volym 3, KAPITEL 5 sid373-374.

Överenskommit av Bukhari och Muslim (ref. Mishkat al-Masabih(Engelsk översättning) Bok 111 kap.38 sid768).

Ahmad, Nasa'i och Bayhaqi, Mishkat al-Masabih, Bok 1 KAP2 sid187. Sahih al-Bukhari, volym 1 KAPITEL 1 sid211-214; och volym 5 KAPITEL 41 sid 143-148; Sahih Muslim, volym 1 nos.309 och 322; även Ibn Ishaq, "The Life of Muhammed."

Sahih Muslim och Ibn Ishaq. Surah al-Najm (53): 11-18. För ytterligare Koraniska referenser se Sura allsra' (17):1.

Afzalur Rahman, "Encyclopaedia of Seerah", volym 1 KAPITEL 3 sid29: Muslim School Trust (1981). Sura al-Anfal (8):74 Överenskommit av Bukhari och Muslim (ref. al-Nawawi's Förtionde Haditha, NO 26 och Mishkat al-Masabih, Bok 1 KAP. 3 sid300).

Sahih Muslim, volym 4 nos. 5728-9.

Zakat (lit. Renhet, öka). Det här är en Muslimsk förmögenhetsskat: 2,5% av den årliga överskottsbesparingar. På nötkreatur, grödor och jordresurser ökar procenten beroende på handelsvaran. Cf. Sura al-Baqarah (2): 177 och Sura al-Tawbah (9):60.

Fastande (Siyam) åläggs alla troende. Avhållsamhet från mat, dryck och äktenskapligt samlag är obligatoriskt för varje vuxen Muslim, man eller kvinna, mellan gryning och solnedgång

Under 29/30 dagen i månaden Ramadan. Undantag omfattar sjuka, kvinnor med menstruation, mödrar efter barnfödelse, gamla och resande. Cf. Sura al-Baqarah (2): 183-187.

NOTER

Före Islam fanns det inga restriktioner av antalet fruar en man kunde gifta sig med. Gamla Testamentet nämner att Profeten Solomon (Frid vare över honom) hade "sjuhundra hustruar, prinsessor och tre hundra bihustruar (REF. 1 KUNNGÄR, 11:3). Profeten David (Frid vara över honom) rapporteras ha 100 hustruar (ref. Sahih al-Bukhari, volym 7 KAP. 120 sid122).Koranen, begränsade antalet hustruar som en man kunde ha till fyra: detta framfördes efter slaget vid Uhd, 4AH" Profeten Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, var det perfekta exemplet och föredömet på en äkta man. Han visade hur, efter behov och omständigheter, en man skulle uppföra sig mot en eller flera hustruar. Man bör ha i tanken att efter krig och slag så dödades många män och deras familjer gjordes till föräldralösa och änkor; därför är Profetens giftermål exemplariska i till att tillhandahålla säkerhet och skapa kärlek och band mellan familjer och stammar i ett samhälle där deras män har gjorts till martyrer. Profeten hade tio fruar efter Khadijah hade avlidit. Detta var en särskild dispens från Gud till Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, ensam och ingen efter honom. Namnen på Profetens, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, fruar var: Khadijah, Sawda', A'ishah, Hafsa, Zaynab (bint Khuzaymag), Umm Salamah, Zaynab (bint Jahsh, Juwayriyyah, Umm Habibah Ramlah, Sayyah och Maymunah.)

Femte Moseboken 18:18
Johannes 16:7 och 16:13
Sura al-Baqarah (2):144-150.

Tills nu hade Muslimerna vänt sig mot den Avlägsna Mosken (plats för prostration) i Jerusalem för bön. Vissa Judar hade använt det för att antyda att Muhammed, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, inte hade något alternativ till att följa deras Qiblah (riktning). De påstod att det bevisade att deras religion var överlägsen. Denna befallning från Gud att vända sig i bön mot den ursprungliga platsen för bön byggd av Profeternas Patriark, Abraham, gjorde Judarna rasande. Förändringen hotade även Mekkas bostäder som påstods sig ha rätt till att vara väktare av Ka'bah.

NOTER

Sura al-Hajj (22):39

Uhud är ett berömt berg utanför Medina. Det här var platsen där Muslimer slog deras andra största slag mot Mekkas polyteister.

När det Muslimska brödrskapet skaffade sig styrka i Medina använde sig de onda av dubbelspel och hemliga intriger i vilken ledarna var missnöjda. Judar och Hycklare, de som låtsades vara i Islam men hyste illvilja mot Guds Profet, sallā Allahu 'alayhi wa sallam, (se Sura al-Mujadilah (58):14).

Översättning: O Allah! Utan Dig hade vi inte guidats, inte heller hade vi varit medmänskliga och inte heller hade vi bett; Så sänd frid över oss och låt våra fötter stå fast om vi möter (fienden)... Sahih al-Bukhari, volym 5 KAPITEL 28 sid300.

Sahih al-Bukhari, volym 1 KAPITEL 35 sid39. Hjj pelaren omnämns inte i denna hadith eftersom den sannorligt inte gjorts obligatorisk vid den tidpunkt mannen frågade ut Profeten (SAW). Sahih al-Bukhari, volym 1 KAPITEL 1 sid11

Sura Al'Imran (3):64.

Sura al-Saf (61):9.

Khurram Murad, "The Life of The Prophet Muhammad", Islamic Foundation, Leicester. Det här nämns i Haykal's Biografi samt Ibn Ishaqs "Sirat Rasul Allah", fastän Sahih Muslims skildring bara nämner Allahs Bok (volym 2, NO.2803). Sura al-Ma'idah (5):3 Bukhari; "Mishkat al-Masabih", volym 4, KAPITEL155. 44 NO.182.

Dessa är de universella orden av Adhan (kall) som tillkallar de troende till bön i moskéer runt om i världen. Kallet ekar genom himlarna och strömmar ut från de höga minareterna och väcker mänskligheten rill hågkomst och dyrkan av Gud, fem gånger om dagen.

NOTER

Bukhari; "Mishakat al-Masabih", volym 4 kapitel 155. 44 no.7

Sahih al-Bukhari, vlym 1 KAPITEL3 sid 18.

Muslim; "Mishkat al-Masabih", volym 1 KAPITEL 155. 4 NO. 26.

Sahih al-Bukhari, volym 8 KAPITEL 68 sida 278.

Sahih al-Bukhari, volym 1 KAPITEL 6 sid 301

Sahih al-Bukhari, volym 3 KAPITEL 16 sid 162

Sahih al-Bukhari, volym 6 KAPITEL 155 sid 168

Bayhaqi, "Mishkat al-Masabih", volym 2 KAPITEL 155 . 27 NO.377.

Tirmidhi, "Mishkat al-Masabih" volym 1 KAPITEL 2 NO.67.

Vilket innebär en hjärtlös individ.

Sahih Muslim, volym 4 NO.6189

Sahih al-Bukhari, volym 9 KAPITEL 13 sid.201

Sahih Muslim, volym 4 NO.6232.

Sahih Muslim, Volym 4 NO. 6271

Sahih al-Bukhari, volym 8 KAPITEL 18 sid. 18

Sahih al-Bukhari, volym 8 KAPITEL 76 sid. 88

Sahih Muslim, volym 1 NO. 423

Sahih al-Bukhari, volym 6 KAPITEL 21 sid. 501.

Sahih al-Bukhari, volym 8 KAPITEL 4 sid. 285.

Utgåvor som tillskrivs: Sahih al-Bukhari. Översättningar av betydelserna av Sahih al-Bukhari av Muhammad Muhsin Kahn. 4e utgåvan. Beirut, 1405/1985.

Mishka al-Masabih. Al-Hadis. En engelsk översättning och kommentar av Mishkat-ul-Masabih av Fazlul Karim. Lahore, n.d.An-Nawawis Förtionde Haditha. Översatt av Ezzeddin Ibrahim och Denys Johnson Davies.

2a utgåvan. Damaskus, 1977.

Sahih Muslim. Översatt av Abdul Hamid Siddiqi, Lahore, 1994

Kronologi

Kronologi över Profetens Liv

- 570 f.v.t. Muhammeds födelse i Mekka: den föräldralösa enslingen
- 576 Modern Aminah dör; farfadern 'Abd al- Muttalib blev hans förmyndare, följt två år senare av hans farbror, Abu Talib
- 582 Första handelsresa till Syrien tillsammans med Abu Talib
- 595 Giftermål med Khadijah. Första sonen Qasim föddes (599 fvt), dör vid 2 års ålder
- 605 Muhammed hjälper till att återuppbygga Ka'bah
- 610 Ängeln Gabriel besöker Muhammed i Grottan Hria – Första uppenbarelsen, Iqa'. Khadijah, 'Ali, Abu Bakr och Zayd blir Muslimer
- 613 Offentlig predikan av Islam börjar
- 615 Första migrationen (Hijrah) av den Muslimska gruppen till Abessinien
- 616 Förföljelsen stegras. Muhammed, med familj och anhängare bojkottas av Mekkaborna
- 619 Sorgens År: Khadijah och Abu Talib dör, Muhammeds predikan i Ta'if tillbaka visas
- 621 Den Mirakulösa Nattliga Resan och Himmelsfärden genom de Sju himmlarna
- 621 Förföljelserna och hoten intensifieras. Förberedelse för avfärd mot Yathrib
- 1AH/622 Profeten migrerar och välkomnas i Medina. Ny Konstitution deklarerad för stadens invånare
- 2/623 Byte i Qiblah från Al-Aqsamoskén ("Den mest avlägsna") i Jerusalem till Ka'bah i Mekka. Fasta åläggs de troende. Slaget vid Badr, en stor seger för Muslimer.
- 4/625 Slaget vid Uhud, Muslimerna besegras med knapp marginal
- 5/627 Slaget vid Khandaq (Slaget vid Diket) – den långa belägringen av Medina av 10,000 otroende
- 6/628 Fördraget i Hdaybiyah, fredsavtal mellan Profeten och polyteisterna
- 7/629 Brev skickade av Profeten till Khusraw och Kejsaren av Bysans och andra härskare för att bjuda in dem till Islam
- 8/629 Erövring av Mekka av en 10,000 stark Muslimska armé; allmän amnesti beviljas och idoler krossades
- 10/632 Sista Pilgrimsfärden för Profeten. Uppenbarelsen av Koranen färdig. Profetens(symbol) död

Du'a'

Rabbana innana sami'na munadiyany-yunadi lil-imani an aminu bi Rabbikum fa'aamanna
"HERRE! VI HAR HÖRT RÖSTEN SOM KALLAR [OSS] TILL TRON: - TRO PÅ ER HERRE! TRO

bi Rabbikum fa'aamanna Rabbana faghfir lana dhunoobana
PÅ DIN HERRE! VI TROR. HERRE! FÖRLÅT OSS VÅRA SYNDER

wa kaffir 'ana sayyi'aatina wa tawaffana ma'al Abrar

OCH FÖRLÅT FRÅN VÅRA SYNDER ONDA GÄRNINGAR OCH TA VÅRA SJÄLAR I DÖDEN I SÄLLSKAP
MED DE RÄTTFÄRDIGA

Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa-Ala Ali Muhammadin
O ALLAH, SÄND NÅD ÖVER MOHAMMED OCH ÖVER MOHAMMEDS FAMILJ,

kama sallayta ala ibrahima wa ala aalihi ibrahima
SÅSOM DU SÄNDE NÅD ÖVER IBRAHIM OCH ÖVER IBRAHIMS FAMILJ,

Du'a'

fi al-`alamina innaka Hamidun Majid
I ALLA VÄRLDAR. DU ÄR SANNERLIGEN FÖR ALLTID PRISAD, MEST MAJESTÄTISK

subhana rabbika rabbil izatti ama yasifun STOR ÄR DIN HERE, DEN ALLSMÄKTIGE, I SIN
HÄRLIGHET, FJÄRRAN FRÅN (FÖRSÖKEN) ATT BESKRIVA (Hans Västen)!

wa-salamun alai-mursalin wal-hamdulilahi rabbi al alamin
OCH FRED OCH VÄLSIGNELSE ÖVER (HANS) BUBÄRARE! LOVA OCH PRISA GUD, VÄRLDARNAS
HERRE!

Allahumma anta-s salamu wa minka-s salam
O ALLAH! DU ÄR FRIDENS GIVARE, FRÅN DIG KOMMER FRID

tabarakta ya dhal jalali wal ikraam
VÄLSIGNAT ÄR DITT NAMN, UPPHÖJT ÄR DITT MAJESTÄT OCH ÄRA"Kukaan ei kannu vierasta
kuormaa." (6:164).

jok